

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Με την παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και συλλόγων και σε κλίμα έντονης συγκίνησης, η Κρήτη αποχαιρέτησε τον στρατιωτικό, πρώην Κοινοτάρχη Γωνιών και πρώην Δήμαρχο Τυλίσου Βασίλη Φθενό. Όλο το χωριό συνόδευσε μαζί με την οικογένειά του τη σορό του Βασίλη Φθενού η οποία ήταν τυλιγμένη με την Ελληνική σημαία, από το πατρικό του σπίτι στις Γωνιές, προς τον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συναγωνιστές του. Το παρών μεταξύ άλλων έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ε. Κουκιαδάκης, ο Δήμαρχος Ανωγείων Μ. Καλλέργης, ο πρώην Βουλευτής Γ. Δεικτάκης, οι πρώην Δήμαρχοι Ηρακλείου Γ. Κουράκης, Γαζίου Γ. Μαρκογιαννάκης, Κρουσώνα Γ. Δρακουλάκης και Ανωγείων Σ. Κεφαλογιάννης, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, έφεδροι αξιωματικοί, συμμαθητές του από τις στρατιωτικές σχολές, καθώς και συμπολεμιστές από την Κύπρο. Επικήδειο εκφώνησε εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκ μέρους του Δημάρχου Μαλεβιζίου Κώστα Μαμουλάκη (ο οποίος αναρρώνει από πρόσφατη επέμβαση κοίλης) ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Τσιντάρης, ο Στρατηγός ε.α. - και Διοικητής του Β. Φθενού στην Κύπρο, Βασίλης Μανουράς, εκπρόσωποι φορέων και αρχών, συγχωριανοί και φίλοι του εκλιπόντος.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Φθενός (1948 - 2018)

Ο Βασίλειος Φθενός, γεννήθηκε στις Γωνιές Μαλεβιζίου στις 15 Ιουνίου 1948 όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο.

Το 1960 μπήκε στο Γυμνάσιο Ανωγείων και στη συνέχεια στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο) όπου και αποφοίτησε. Στις εισαγωγικές εξετάσεις του 1966 πέρασε πρώτος στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων την οποία τελείωσε με άριστα το 1970 οπότε και ορκίστηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Μέχρι το 1972, τελείωσε όλα τα σχολεία εφαρμογής του όπλου και επιλέχτηκε για τις Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών στις οποίες υπηρέτησε μέχρι το 1986.

Το 1974, έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κύπρου, ως υπολοχαγός της Α΄ Μοίρας Καταδρομών. Συμμετείχε στην επιχείρηση «Νίκη» με την Α΄ Μοίρα Καταδρομών που ξεκίνησε από τη Σούδα με 17 ελληνικά αεροπλάνα.

Μετά την απογείωση του αεροσκάφους του στη Λευκωσία ο Β. Φθενός κατόρθωσε πρώτος να προσεγγίσει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, προκειμένου να διαταχθεί η κατάπαυση των «φιλιών πυρών», που είχαν προηγουμένως ως αποτέλεσμα την κατάρριψη του ενός «Νοράτλας» και το θάνατο 33 επίλεκτων ανδρών. Στις μάχες που ακολούθησαν η Μοίρα στην οποία συμμετείχε με θάρρος και αυταπάρνηση, κατόρθωσε να προστατέψει πολλές οχυρές θέσεις της Μεγαλονήσου, μεταξύ άλλων και το Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο υπήρξε βασικός στόχος του Αττίλα.

Με την Α΄ Μοίρα Καταδρομών Κύπρου συμμετείχε και στις πολεμικές επιχειρήσεις του Αττίλα 2 κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, απετράπη η επιχειρηθείσα από τους Τούρκους κατάληψη της Λευκωσίας.

Αποστρατεύτηκε οικειοθελώς από το στράτευμα με το βαθμό του Ταξιάρχου το 1989.

Ο Βασίλης Φθενός είχε αποφοιτήσει επίσης και από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Μακεδονικό Πανεπιστήμιο) ενώ ήταν πρωταθλητής στην ξιφασκία, έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Γωνιών Μαλεβιζίου (1995-1998) και Δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Τυλίσου (1999-2002).

{gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2018/05/2018_05_09_apoxairetismos_vasili_fthenou{/gallery}