

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Με την παρουσία του εκπροσώπου του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, π. Νικηφόρου Κουνάλη, Ιεροκήρυκα, εκπροσώπων των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας, μελών της οικογένειας του Ήρωα Σμηναγού (Ι) Κων/νου Ηλιάκη, κατοίκων του Καβροχωρίου και σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Μαλεβιζίου προχώρησε στην ονοματοθεσία οδού, σε «Οδός Σμηναγού (Ι) Ηλιάκη Κωνσταντίνου». Με τον τρόπο αυτό, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου τίμησε τον Ήρωα Σμηναγό που έχασε τη ζωή του σε αερομαχία με τουρκικά μαχητικά τον Μάιο του 2006, στον εναέριο χώρο μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου. Τιμές στον Κων/νο Ηλιάκη απέδωσαν και οι ιπτάμενοι συνάδελφοί του, με ένα ζευγάρι μαχητικά αεροσκάφη F16 Block 50+, να πραγματοποιεί διελεύσεις πάνω από τον χώρο της τελετής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το αίτημα για την ονοματοθεσία της συγκεκριμένης οδού, η οποία βρίσκεται λίγο πριν τον οικισμό, κάθετα στον δρόμο Γαζίου - Καβροχωρίου, είχε κατατεθεί από τους ίδιους τους κατοίκους, με σκοπό να παραμείνει για πάντα ζωντανό το μήνυμα της θυσίας του Ήρωα Σμηναγού. Στην τελετή παρέστησαν επίσης και οι γονείς του Ήρωα Σμηναγού (Ι) Σήφη Αναστασάκη - το όνομα του οποίου έχει δοθεί σε δρόμο της Αμμουδάρας - όπως και μαθητές από το νηπιαγωγείο Καβροχωρίου, οι οποίοι και παρέδωσαν στην οικογένεια Ηλιάκη ένα όμορφο λεύκωμα με ζωγραφιές που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανέφερε: *«Σπουδαία ημέρα για το Μαλεβίζι η σημερινή!!! Ο Δήμος μας σήμερα, τιμάει έναν σύγχρονο Ήρωα της πατρίδας μας. Ένα άξιο στέλεχος της Πολεμικής μας Αεροπορίας! Έναν αξιωματικό με πολλά και σημαντικά χαρίσματα, που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος, υπέρ πίστεως και πατρίδος! Τιμά τον Σμηναγό Ιπτάμενο Κώστα Ηλιάκη!*

Ως Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, κάνουμε πραγματικά το ελάχιστο, για να μείνει ζωντανή για πάντα η μνήμη του Κώστα Ηλιάκη. Πράττουμε το αυτονόητο, αυτό που η πολιτεία έχει χρέος, για να τιμήσουμε ένα άξιο τέκνο της Κρήτης. Έναν εξαιρετο αξιωματικό της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που πλήρωσε με την ίδια του τη ζωή την αγάπη και το πάθος να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πώς ο Ήρωας Σμηναγός, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής αερομαχίας με τουρκικά μαχητικά. Ακολούθησε όλους τους κανόνες και έκανε με τον καλύτερο τρόπο αυτό για το οποίο είχε εκπαιδευτεί: Προστάτεψε την πατρίδα του! Αυτό δηλαδή που κάνουν καθημερινά και οι συνάδελφοί του πάνω από το Αιγαίο... Δυστυχώς όμως, το θάρρος και το ηθικό σθένος του Κώστα Ηλιάκη, δεν είχε την ανάλογη αντιμετώπιση και από την απέναντι πλευρά... Κυρίες και κύριοι, ο συμβολισμός αυτής της ονοματοδοσίας της οδού του Δήμου μας, σε οδό «Σμηναγού Ιπτάμενου Κώστα Ηλιάκη», είναι πώς οι Ήρωες της πατρίδας μας, δεν πρέπει να λησμονούνται. Και το μήνυμά της θυσίας τους, πρέπει να γίνεται γνωστό σε όλους και να μένει αναλλοίωτο με τα χρόνια. Αυτές οι θυσίες, είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο πάζλ της Ελληνικής ιστορίας και λαός που ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος! Γι' αυτό και εμείς εδώ στο Μαλεβίζι, έναν τόπο που έχει γεννήσει πολλούς Ήρωες στο πέρασμα των αιώνων, φροντίζουμε να αναδεικνύουμε αυτά τα μηνύματα της αυτοθυσίας. Απευθυνόμενος στην οικογένεια του Ήρωα Σμηναγού, θα ήθελα να τονίσω τούτο: Κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο σας από τον χαμό του δικού σας ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει, ό,τι αισθάνεστε. Είμαι όμως βέβαιος ότι είστε υπερήφανοι για τον Κώστα σας, όπως υπερήφανοι είμαστε κι εμείς όλοι, κι εγώ μην είχαμε την χαρά της γνωριμίας του. Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του Ήρωα Κώστα Ηλιάκη, έχω να πω τούτο: Σας

ευχαριστούμε! Σας ευχαριστούμε που με θάρρος και αυτοθυσία, μας προστατεύετε. Σας ευχαριστούμε που με το σημαντικό σας έργο, μας κάνετε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε για το ότι μας κάνετε υπερήφανους, όταν όλος ο κόσμος αναφέρεται στους Έλληνες χειριστές λέγοντας πως είναι οι καλύτεροι πιλότοι μαχητικών. Και να γνωρίζετε πως όταν ακούμε τον θόρυβο από τα αεροσκάφη σας που απογειώνονται για μια αναχαίτιση, για μια αποστολή, οι προσευχές μας σας συντροφεύουν! Κλείνοντας τον σύντομο αυτόν χαιρετισμό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της δημοτικής ενότητας Γαζίου Γιάννη Κοτσιφό, όπως επίσης και τον Αντισμήναρχο εν αποστρατεία κ. Γιώργο Κωστάκη για την βοήθειά του.

Να είστε όλοι καλά και ας είναι αθάνατη η μνήμη του Ήρωα Κώστα Ηλιάκη!

{gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2018/05/2018_05_29_teleth_onomatododias_kwsta_hliakh{/gallery}